

EEN ENKEL WOORD VOORAF.

De tiende jaargang!

Het is inderdaad zoo: tien deeltjes van het Rotterdamsch Jaarboekje, zij het dan ook over heel wat meer jaren loopende, hebben thans het licht gezien.

Of wij het ooit tot een tweede tiental zullen brengen? Dat is volstrekt niet zeker. De uitgever toch heeft nog steeds geen bijzonder groot vertrouwen in den historischen zin van het Rotterdamsch publiek, voorzoover althans die zich uit in het aanschaffen van het Jaarboekje; de redacteur daarentegen is van meening, dat, nu het boekje na de tijdelijke staking langzamerhand weer meer bekend is geworden, het ook verder, als het degelijk van inhoud en smaakvol aangekleed de wereld wordt ingezonden, zijn weg wel zal vinden.

In dezen jaargang is een overzicht opgenomen van den inhoud der tien verschenen jaargangen; voor hen, die belangstellen in de geschiedenis van Rotterdam, zal deze lijst van eenigen dienst kunnen zijn.

Wie in het overzicht de namen der schrijvers leest, zal met weemoed bemerken, hoevelen hunner reeds het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. Maar daarnaast zal hij velen aantreffen, van wie ook thans nog menige waardevolle bijdrage verwacht mag worden.

Aan lust tot medewerking heeft het trouwens, tot nog toe, nimmer ontbroken; laten dan nu onze stadgenooten toonen, dat zij er prijs op stellen om ook voor het vervolg het Jaarboekje als een welkome gast in hun huis te zien!

E. WIERSUM.