

Hoff met naam en dagteekening eigenhandig geschreven „Aan zijn Moeder”.

Rotterdam kan Van 't Hoff tot een harer grootste zonen rekenen. Heel de wetenschappelijke wereld zag met ontzag en bewondering tot hem op, tot hem, die na Erasmus vrijwel de eenige Rotterdammer van Europeesche vermaardheid, zijn naam als een der beste heeft doen klinken.

En wat zal nu zijn geboortestad doen om dezen Rotterdammer naar waarde te gedenken? Zal zij, zoodra de gelegenheid zich voordoet, een van hare nieuwe breede lanen of straten naar hem noemen, gelijk zij reeds voor anderen van hare zonen gedaan heeft? Ongetwijfeld! Maar zal dat voldoende zijn om dezen buitengewonen man naar waarde te eeren?

Of zal wellicht een gedenksteen in het huis, waar hij geboren werd, of in dat, waar hij zijn jongensjaren sleet, aan het nageslacht verkondigen, hoe de Rotterdammers hem als een der hunnen blijven beschouwen?

Of, nog beter, mogen wij de hoop uitspreken, dat Nederland, daarin krachtig gesteund door Rotterdam in 't bijzonder, in zijn geboorteplaats een monument zal oprichten, zijner waardig?

Dit laatste vooral zou een goede daad zijn.