

ROTTERDAM

IN DE 17^{de} EN 18^{de} EEUW.

Onder bovenstaanden titel deelde Prof. Dr. P. J. Blok in den vorigen jaargang van dit Jaarboekje mede, wat hij in de door hem uitgegeven Venetiaansche berichten betreffende de Vereenigde Nederlanden over Rotterdam gevonden had. Als een vervolg daarop geven wij thans de indrukken weer, die twee andere Italianen, tijdens hun bezoek alhier, van onze stad gekregen hebben. Het zijn die van den Keulschen nuntius Pallavicino, die in 1676 hier eenige dagen vertoefde en van den pauselijken diplomaat Giuseppe Garampi, die bijna een eeuw later, in 1764, Rotterdam bezocht.

De eerste, Lazaro Opizio Pallavicino, gaf op last van kardinaal Altieri een uitvoerig verslag van de vluchtige waarnemingen, die hij tijdens zijn kort verblijf in de Republiek gedaan had. Vluchtig zijn zijn waarnemingen inderdaad, maar het verslag is daarom niet minder belangwekkend. „Want — aldus Dr. G. Brom in Deel XXXII van de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, bl. 63 vlg., waar het verslag is afgedrukt — locaal-gekleurde reisbeschrijvingen over ons land, door vreemdelingen in de 17^{de} eeuw vervaardigd, kennen wij reeds genoeg. Zij bevatten weinig nieuws en zijn doorgaans maar tweedehandsch compilatiewerk. 't Kan ons daarom minder schelen, *wat* die vreemde bezoekers van ons land