

schreven als student in de theologie te Leiden. In 1662 werd hij proponent en nog in hetzelfde jaar predikant te Bleiswijk <sup>1)</sup>. In de eerstvolgende jaren vinden wij hem, hetzij als lid der Zuid-Hollandsche synode, hetzij als praeses of scriba der classis van Schiedam, als visitator enz., kortom destijds onderscheidde hij zich niet van de meeste predikanten van dien tijd. Maar in 1666 was Jean de Labadie predikant te Middelburg geworden en naar het schijnt is De Herder weldra onder zijn invloed gekomen. Daarvoor pleiten zijn ijveren voor reformatie, zijn aandringen op heiliger leven enz. Nog gingen eenige jaren voorbij zonder dat er iets bijzonders gebeurde, totdat in 1670 de bom sprong en er in de gemeente groote onrust en oneenigheid ontstond.

In de classicale vergadering van 8 Juli 1670 gaf De Herder te kennen, dat voor eenigen tijd een kind ten Doop aangeboden was, tegen welks Doop hij ernstige bezwaren had. Niet alleen waren de ouders ongehuwd, maar daarenboven behoorden zij niet tot de personen, van wie men zonder bezwaar de kinderen doopen kon. De ouders, of althans een van de twee, moest behooren tot de wedergeborenen of de ware geloovigen. Nu was van het bewuste ouderpaar de man niet alleen Katholiek en uit Dordrecht gebannen, maar de vrouw zonder eenige kennis van de religie. De Herder vroeg of het kind gedoopt worden moest. Blijkbaar zat de classis met de vraag eenigszins verlegen. Dat zou men uit het antwoord der classis opmaken. Dit luidde, dat De Herder moest trachten de vrouw tot berouw over hare zonden te brengen, de orde in de kerk gebruikelijk volgen en toezien, dat het kind door goede getuigen ten Doop aangeboden werd. Veel gaf dit antwoord niet. Blijkbaar had de geschiedenis van den Doop van dit kind reeds ergernis gegeven, want in de buitengewone vergadering der classis van 25 Augustus deelde de kerkeraad mede over eenige opvattingen van De Herder zich bezwaard te gevoelen. Die bezwaren betroffen het doopen van kinderen, het houden van het Avondmaal — ook hier wenschte De Herder, dat alleen ware geloovigen toegelaten zouden worden — het gezag der kerkeraden en de uitlegging van eenige teksten. Tevens werd geklaagd, dat het in de gemeente onrust verwekt had, dat som-

---

1) 26 Oct. 1662 komt hij te Rotterdam als getuige voor bij den doop van Dirk, zoon van Jacob de Herder. 29 Oct. 1662 trouwt hij te Schiedam met Adriana van der Lee, jongedochter wonende in de Lombardstraat te Rotterdam.