

In 1913 werd hij door de Regeering benoemd tot Voorzitter van de Nederlandsche delegatie bij de Internationale Conferentie voor de Veiligheid ter Zee te Londen gehouden.

Eindelijk was hij vanaf de oprichting in 1890 Commissaris der Droogdok Maatschappij „Tandjong Priok” en laatstelijk Voorzitter van dat College, waaraan hij met veel toewijding werkzaam is geweest.

Den 4den April 1917 is hij overleden, diep betreurd door zijne familie en vrienden; hij ligt te Oosterbeek in Gelderland begraven, waar hij slechts kort van zijn welverdiende rust heeft genoten.

Hij was een man, die harden strijd heeft moeten voeren en dezen tot een schitterend einde heeft gebracht. Als mensch was hij goedhartig en behulpzaam, een voorbeeldig huisvader en een trouw vriend. Zijn heengaan wordt door velen betreurd en niet het minst door eenvoudige lieden, wie hij zoo dikwijls in nood heeft bijgestaan.

#### KENAU SIMONSD. HASSELAAR TE ROTTERDAM.

Cornelis Pietersz. mesmaecker alhier beloeft mits desen Adriaen Henrix van Braeckel, schipper, burger deser stede ende allen anderen te vrijen ende te waren alsulcken carveelschip met den toebehoren van dien, genaemt het Deurluchtige Claverbladt, als Garbrant Nanningsz., zoen van *Kenou Simonsd. van Haerlem*, upten XXIIen Juny anno LXXXIII tot Stockholm vercoft ende geleverd heeft ende dat van allen commer, last ende beswaernisse, die voer date dezelve cope upt voirs. schip bevonden sal mogen werden gestelt te zijn, daeronder verbindende zijn persoon ende goederen tot bedwanck van alle rechten ende rechteren. Des beloefde *Kenau Simons* voernoemd, hier mede compareerende, den zelve Cornelis Pietersz. hieraff vrij, costeloes ende schadeloes te houden onder gelijk verbant ende bedwanck.

Actum ut supra.

Schuldboek X 31 Oct. 1585.