

Fabrieken stelde hij vele jaren lang de uitnemende jaarverslagen van de Rotterdamsche Kamer samen. Zijn stijl was even eenvoudig als helder. Wie, die het las, bewaarde niet een herinnering aan het boekje over „Vrijhandel en Bescherming”, waarin hij jaren geleden in kleine hoofdstukken ingewikkelde problemen populair behandelde. De lezing daarvan is nog aan te bevelen aan wie het boekje niet leerde kennen.

Wie het voorrecht had te mogen verkeerden in het gastvrij huis aan de Veerkade of 's zomers in het eenvoudige buitenhuis te Katendrecht, zal voor zijn gansche leven een dankbare herinnering bewaren aan den omgang met den heer en mevrouw Mees. Daar vond men in vroeger jaren o.a. zijn schoonvader, den op hoogen leeftijd nog jeugdigen dominee Van Teutem, en dan dien merkwaardigen man van veler grooten invloed als leermeester en vriend: Piaget; er waren de broeders Mees onder wie Dr. R. P. Mees R.Az. in alle bescheidenheid uitblonk, er verkeerden vrienden als Hendrik Muller Szn. en zoovele anderen. Hoe kwamen daar vaak belangrijke sociaal-economische vragen ter sprake en werd er behandeld al wat bijdroeg tot den vooruitgang van de stad Rotterdam, tot den herlevenden ondernemingsgeest van ons land! Werd niet menige voortreffelijke rede van Rotterdam's eminenten vertegenwoordiger in de Tweede Kamer in gesprekken met zijn broers voorbereid? Hoe groote invloed is van dezen kring uitgegaan op zooveel jongere bloedverwanten en vrienden van den huize!

In de laatste jaren had Mr. M. Mees zich uit zijn zaken teruggetrokken en bracht hij met zijn echtgenoot een groot deel van het jaar buiten in Gelderland door. Maar verouderd was hij niet; scherpzinnig als steeds volgde hij met belangstelling nog het heele leven van zijn tijd; bleef hij velen den weg wijzen; nam hij nog commissariaten in groote ondernemingen waar, niet als sinecure, maar bleef hij een gewaardeerd raadsman.

Tot korte weken voor zijn dood was hij in het volle bezit van al zijn geestelijke en lichamelijke vermogens. Tot het laatste oogenblik van zijn acht-en-tachtig jaren bleef zijn geest helder.

Zoo heeft hij in een lang leven gewoekerd met zijn gaven en zijn zedelijke kracht, ondanks groote smarten, die hem niet gespaard bleven, onvermoeid werkende ten bate van velen, in het belang van stad en land.