

verklaring uitgesproken en vlucht hij de stad uit. Over zijn goederen en die zijner vrouw worden curators gesteld, die in Juni 1597 de onroerende goederen verkoopen aan Elands zwager Jan Clementsz. de Goor voor de som van 4250 gulden.

Bij een later testament van Gijsbrecht Adriaensz. Tromper, verleden op 2 Juli 1605, bepaalde Elands vader, „dat de kinderen van Eelandt Gijsbrechtsz. aen haere vierde part gecort ende affgetrocken zal werden alle t gene hy comparant denzelven Eelandt ten huwelicke off anders gegeven ofte voer de schulden van dezelve Eelandt zoe als borge als anders betaelt heeft; de kinderen van Eelandt Gijsbrechtsz. moeten in desen boedel inbrengen over t gene haere vader zoe ten huwelyck als anders heeft genooten als over t gene hy desen boedel schuldich is, in alles de somme van 3563 gulden 14 stuyvers”; de akte wijst uit, dat Eland destijds niet meer in leven was.

Al evenmin voorspoedig ging het Maritje Gijsbrechtsdr. Tromper, die in Juli 1583 de huisvrouw was geworden van den koopman Gerrit Vranckenz. van Beest van Heemskerk.

Ook deze schijnt tot financieele misère gekomen te zijn; Van Beest toch trad in het jaar 1598 als commies in dienst van de Magellaensche Compagnie, om op de uitreeding onder Olivier van Noort de reis naar Oost-Indië door de Straat Magellaens mede te maken.

Over den admiraal van Noort en diens onderneming geeft Arnoldus Buchelius in zijn Diarium eenige regels, die juist niet van waardeering getuigen. Den leider van den tocht noemt hij „een eertijds verlopen en berooid individu, behoorend tot het schuim der zeeroovers”. Over de bemanning heet het: „Bovendien heeft hij soldaten en schepelingen, bereid om alles te wagen, een bende, die aan het leven geen waarde hecht”. De herberg „de dubbele Witte Sleutels” van Van Noort was de verzamelplaats, waar onder den beker de plannen werden besproken. Het meegaan op dezen gevaarlijken tocht van een getrouwd man en vader als Van Beest van Heemskerk wijst er op, dat deze maatschappelijk mislukt was; anders zou hij voor eene matige bezoldiging zijn leven niet in eene dergelijke onderneming gewaagd hebben.

De reis zou voor Gerrit Vranckenz. van Beest noodlottig wezen; hij overleed onderweg en liet zijn vrouw Maritje Gijsbrechtsdr. Tromper met vijf kinderen achter.