

Rabo Herman Schele, gedeputeerde van Overijssel ter Staten-Generaal, begin Augustus 1653 aan Johan de Witt meldde¹⁾).

Het was echter niet alleen het canaille of het grauw, zooals de anti-stadhouderlijken het wel wilden doen voorkomen, dat tot de partij van den prins behoorde. Wij behoeven slechts te noemen bestevaar Tromp, den trouwen vriend van het Oranjehuis, den lieveling van het zeevolk, den man, dien men hier had zien opklimmen van den laagsten tot den hoogsten rang bij de Admiraliteit op de Maze, den volksheld bij uitnemendheid, wiens schorsing in Juli 1652 na een ongelukkigen zeetocht tegen de Engelschen hier heel wat kwaad bloed gezet had tegen de regeering. Dat men het niet moest wagen kwaad te spreken van den luitenant-admiraal, ondervond 15 Juni 1652 een Engelsche pottenkoopman aan de Mosseltrap bij de Hoofdsteege, bij wien door een woedende menigte alle potten en pannen werden stuk gesmeten, terwijl zijn huis geplunderd werd²⁾. Toen zijn diensten in November 1652 weer waren gevraagd, had Tromp niet willen weigeren, doch hij verheelde zijn vrees niet, dat, bij den erbarmelijken toestand der vloot, deze niet veel zou kunnen uitrichten tegen de veel beter uitgeruste en bemande Engelsche schepen. Wel werd deze vrees niet bewaarheid en behaalde Tromp 10 December 1652 eene roemrijke overwinning op de Engelschen, doch dezen reorganiseerden na dien tegenslag hun vloot grondig en hier bleef men in regeeringskringen lijden aan schrielheid en gebrek aan doortastendheid, al werd er dan ook op alle werven koortsachtig gewerkt aan den bouw van nieuwe schepen en te Rotterdam een nieuw schip voor Tromp op stapel gezet.

In April 1653 vereerden de Staten-generaal het hoofd onzer zeemacht met een gouden eerepenning aan een gouden ketting om zijn verdiensten in den oorlog bewezen o.a. in den roemrijken hoewel niet gelukkigen zeestrijd van 28 Februari tot 2 Maart. Ook andere scheepsbevelhebbers ontvingen onderscheidingen. Volgens Van Aitzema moesten deze geschenken voornamelijk

1) Japikse I 61.

2) S. Lois, Cronycke ofte korte waere beschrijvinge der stad Rotterdam, blz. 146. Blijkens het crimineel examenboek van schepenen stond daarvoor alleen een Pieter Bernaer van Bordeaux, kokmaat van kapitein Kerckhove, 30 Juli 1652 terecht, omdat hij bij die gelegenheid een ketel gestolen had.