

UIT DEN FRANSCHEN TIJD, DOOR MR. F. C. KOCH.

Die französische Herrschaft hatte im Ganzen nur die Ausbeutung der annektirten Gebiete zu fremden ihrer eignen Wohlfart durchaus nicht dienlichen Zwecken im Auge.

(Pfungstblätter des Hansischen Geschichtsvereins 1913).

HET BEZOEK VAN NAPOLEON EN MARIE LOUISE TE ROTTERDAM.

Reeds in 1810 was er sprake van een bezoek van het Keizerlijk paar aan deze gewesten. Het Rotterdamsche stadsbestuur begon al in de tweede helft van dat jaar geld voor het bezoek uit te geven. Met het Hoogheemraadschap van Schieland werden onderhandelingen aangeknoopt over het huren van het Gemeenlandshuis, terwijl er meubelen, porselein enz. aangekocht werden om dit huis waardig in te richten. Tegelijkertijd begon men met het oprichten eener garde d'honneur te voet en te paard¹⁾.

Het bezoek van het Keizerlijk paar heeft de stad veel geld gekost. Het juiste bedrag is niet op te geven; wel bevat de rekening over 1811 de kosten der „recette de nos augustes souverains”, maar later in Februari 1813 blijkt, dat de behangers nog geen betaling hadden gekregen voor de geleverde tapijten bij het Keizerlijk bezoek en dat ook Crabb, de waard in De Maréchal de Turenne, nog een aanzienlijk bedrag te vorderen had.

Reeds 22 Juli geeft de onderprefect bevel, dat de garde d'honneur zich gereed moet houden, hij eindigt dit schrijven met de volgende woorden: „des témoignages d'amour et d'enthousiasme éclateront sans doute de toute part, sur le passage de S. M. et procureront une bien douce jouissance au Prince magnanime dont tous les travaux ont pour but la félicité de ses sujets”. Een veertien dagen later gelast hij de verschillende stadsbesturen de noodige toebereidselen voor de ontvangst te maken. Nadere instructies laat hij maar achterwege, want „le prince est l'objet de l'admiration et de l'attachement de ses sujets”.

Met den volgenden brief gaf De Marivault, commissaris-generaal van politie voor het departement der Monden van de Maas,

1) De samenstelling en uitrusting dezer garde kan men vinden in het bekende prachtwerk over deze gardes d'honneur bij Maaskamp te Amsterdam uitgegeven. In 1911 kwam een herdruk er van te Parijs uit. De meeste exemplaren der eerste uitgave schijnen na den val van Napoleon opgekocht en vernietigd te zijn.