

ROTTERDAMSCH JAARBOEKJE
1927

ARCHIEF
ROTTERDAM



1. ADRIAEN VAN DER WERFF. NAAR HET ZELFPORTRET
IN HET RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM.

ROTTERDAMSCH JAARBOEKJE 1927

REDACTEUR DR. E. WIERSUM
GEMEENTE-ARCHIVARIS

ONDER BESCHERMING VAN
HET GEMEENTEBESTUUR



DERDE REEKS, 5DE JAARGANG ROTTERDAM 1927
W. L. & J. BRUSSE, S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

VOORBERICHT

HET jaar 1926 is voor het Rotterdamsch Jaarboekje geen gelukkig jaar geweest; niet minder dan vijf van zijn medewerkers zijn het boekje door den dood ontvallen.

Twee van hen, de heeren Th. P. Löhnis, oud-lid van den gemeenteraad, en mr. Vincent van Peski, waren echte Rotterdammers, van wie de eerste voor eenige jaren het treffend In Memoriam D. H. Havelaar heeft geschreven, de tweede nog in het Jaarboekje 1925 een bijdrage over het Coornhartfonds leverde.

Van de drie anderen was de doopsgezinde predikant K. Vos, te Middelstum, geboren en getogen Rotterdammer, wiens hart altijd warm voor zijn vaderstad is blijven kloppen. Op kerk-historisch gebied was nog menige bijdrage van hem te wachten geweest.

En ten slotte de beide Haarlemmers, de een J. W. Enschedé, oud-bibliothecaris, de ander C. J. Gonnet, oud-archivaris, aan wie hier een woord van dankbare herinnering voor hunne medewerking aan het Jaarboekje gewijd moge worden.

Tegenover dit verlies staat echter ook een bate. Het mag als een heuglijk teeken worden opgevat, dat ook onder de jongeren de lust om hunne historische studiën in het Jaarboekje te publiceeren, grooter schijnt te worden, terwijl voor dezen thans verschenen jaargang de oude kern van getrouwen weer overvloedig stof heeft kunnen leveren.

Wij hopen, dat hunne artikelen bij velen de belangstelling zullen vinden, waarop zij aanspraak mogen maken.

E. WIERSUM

