

ROTTERDAM ONDER DE BATAAFSCHE REPUBLICK

DOOR MR. F. C. KOCH

HET VOORSPEL

HET waren onrustige dagen voor de inwoners der Vereenigde Nederlanden in het begin van 1795. De Franschen drongen, door den strengen vorst daartoe in staat gesteld, over de groote rivieren het land binnen en naderden den zetel der regeering en het hart van Holland.

In dit uiterste gevaar ging men, helaas veel te laat, over tot het oproepen der landzaten om den vaderlandschen grond te verdedigen. De Staten van Holland beloofden aan de burgers, die vrijwillig uittrekken zouden, allerlei gunsten, waarbij de vroedschap van Rotterdam bij publicatie van 12 Januari voor hare burgers nog andere belooningen en uitkeeringen aan weduwen en weezen in uitzicht stelde.

Uit die publicatie blijkt duidelijk, hoe zeker men verwachtte, dat de opgeroepen burgers slechts korten tijd dienst zouden behoeven te doen, namelijk tot den afloop der reeds begonnen onderhandelingen over den vrede.

Om de Rotterdamsche burgers in te schrijven, die bereid zouden zijn de wapens op te nemen „voor burgerlijke en godsdienstige vrijheid, personeele veiligheid en onafhankelijkheid van dezen staat, door het bloed onzer vaderen vrijgevochten”, werden aangewezen de heeren Johan François van Hogendorp, raad in de vroedschap en oud burgemeester (in 1813 na de omwenteling weer burgemeester), mr. Jan Cornets de Groot, raad in de vroedschap en kolonel van de burgerij, benevens de jongste leden van den krijgsraad, mr. Willem Theodore Gevers Deynoot, kapitein der burgerij en mr. Hendrik Herman van Hees, vrijheer van den Tempel, regeerend schepen en kapitein der burgerij. Aan hen werd toegevoegd mr. Dirk Cornelis Gevers, secretaris der stad. Zij zouden zitting houden in de kamer der stadsfabricage. In bovengenoemde publicatie werd melding gemaakt van een fonds, waaruit de gelden voor de belooningen en uit-