

HUGO DE GROOT OP WEG NAAR LOEVESTEIN

HET luchthartig gezelschap, dat op Zaterdag 29 Augustus 1925 onder de auspiciën van het Grotius-comité deelnam aan den boottocht naar Loevestein, aangeboden door de stoombootrederij Fop Smit & Co., zal er zich wel geen voorstelling van gemaakt hebben hoe Hugo de Groot, nadat hij op dienzelfden dag van Oogstmaand 1618 te 's-Gravenhage gevangen gezet was, begin Juni van het volgend jaar in heel andere omstandigheden gedeeltelijk denzelfden tocht heeft afgelegd.

De romantische beschrijving, die Kleyn ons geeft van de inscheping van De Groot en zijn lotgenoot Hogerbeets te Delfshaven, is niet heelemaal juist¹⁾, doch het verhaal, dat Brandt doet van de overbrenging der gevangenen naar Loevestein, is in zijn eenvoud zoo treffend, dat wij niet kunnen nalaten het in zijn geheel in het Jaarboekje over te nemen. Het bevindt zich in zijn Historie van het leven des heeren Huig de Groot, tweede druk blz. 210.

Nadat De Groot den vijfden dag van Juni 1619 „Een uitbreiding over 't gebedt des Heeren”²⁾ gedicht had, werd hem 's avonds plotseling aangezegd, dat hij dien eigen nacht nog vervoerd zou worden naar Loevestein.

„Zijn vervoering”, zoo boekstaaft Brandt, „geschiedde in den nacht tusschen elf en twaelf uren. Zijn huisvrouw mogt niet met hem gaen. Ook wert zijn broeder, die in zijn dienaers plaets hem verzocht te vergezelschappen, zulks geweigert. Men bragt hem en den heer Hogerbeets, elk op een bijzondere waegen zittende, onder het gelei van den kapitein Van der Meulen³⁾ en vele soldaten uit de garde, op Delfshaven. Daer gekomen, en 't getij noch niet bequaem zijnde, vondt men niet raedzaam hen aldaer te laten, maer deed hen

1) F. J. Kleyn, Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven blz. 53. Ook jaar en datum worden hier foutief opgegeven. De overbrenging der gevangenen uit Den Haag geschiedde waarschijnlijk over Delft naar Overschie en van daar langs de Delfshavensche Schie naar het Hoofd te Delfshaven.

2) Uutlegginghe van het gebedt ons Heeren Jesu Christi, Delft 1619.

3) Peter van der Meulen, kapitein van de garde te 's-Gravenhage.