

HET ERASMIAANSCH GYMNASIUM VAN  
DECEMBER 1842—SEPTEMBER 1865  
DOOR DR. IJ. H. ROGGE

**T**OEN Dr. G. A. Schneither op 27 Januari 1840 het rectoraat als opvolger van Terpstra aanvaardde, wist hij zonder twijfel, dat een drukke taak hem wachtte. De Latijnsche school moest hervormd worden op uitdrukkelijk verzoek van de Regeering. 10 September 1839 was n.l. bij den Raad een missive ingekomen van den Staatsraad Gouverneur van Z.-Holland, waarin aangedrongen werd op een onderzoek naar het onderwijs op de Latijnsche School, en gevraagd, in hoever het wenschelijk was een middelbaar onderwijs aan het gymnasiaal onderwijs te verbinden. Men wees op 's-Gravenhage, Delft, Leiden en andere steden, waar deze combinatie reeds was ingevoerd. B. en W. stuurden deze missive door naar het Curatorium en de Schoolcommissie met verzoek om advies. Reeds hadden B. en W. aan den Gouverneur geschreven, dat buiten hun schuld de zaak niet onmiddellijk kon ter hand genomen worden, daar 18 Juli 1839 rector Terpstra was overleden en men bezig was naar een opvolger uit te kijken. De Gouverneur begreep dit bezwaar en, hoewel noode, gaf hij zijn toestemming, dat het onderzoek bleef rusten, totdat de nieuwe rector in functie was getreden. Intusschen was 13 November het verslag der Schoolcommissie binnengekomen. Hierin werd geconstateerd, dat het gymnasiaal onderwijs niet meer voldeed; er werd te weinig rekening gehouden met de breede schare van leerlingen, die niet naar een academie zouden gaan en meer behoefte hadden aan een uitgebreider onderwijs in andere vakken dan juist in Latijn en Grieksch. Om dit gemis te verhelpen was men nu reeds genoodzaakt tot huisonderwijs zijn toevlucht te nemen. Dit kostte veel geld en tijd en gaf niet veel diepte. Voor een combinatie voelde men niet veel. Rotterdam was een geheel andere stad dan 's-Gravenhage. Hier moesten de beide richtingen afzonderlijk blijven.

Men wachtte nu op het verslag van Curatoren, voor hen