

Een andere vaderlijke brief houdt verband met Cornelis' aanvaarding van het Rotterdamsche burgerschap, als hoedanig hij op 24 Maart 1803 beëdigd werd, blijkens het volgende document:

„Op heden den 24en Maart 1803 heeft Cornelis Jobsz. Bakker geboren te Goereede aan handen van Wethouders der stad Rotterdam als Burger en Poorter van de voorn. stad gedaan den navolgenden Eed:

Dat hij getrouw zal zijn aan het Wetgevend Ligchaam der Bataafsche Republicq en aan zoodanige andere Machten als in naam van het Bataafsche Volk de wetten handhaven of derselvs belangen administreeren.

Dat hij aan de wetten zal gehoorzaam zijn.

Dat hij het voordeel dezer stad naar zijn vermogen zal helpen bevorderen en zoo hij vernemen mogt, dat bij iemand iets wierd gedaan tot nadeel dezer Landen of van deze Stad, 't zij van verraad, oproer of geweld, dat hij hetzelfde terstond aan Wethouderen zal bekend maken. En dat hij voorts alles doen zal wat een getrouw Burger schuldig is te doen.

In kennisse van mij

L. van Oyen, secr".

Hoe men één en ander opvatte in Goedereede, bleek, toen de jonge burger een „acte van allimentatie" uit zijn geboorteplaats aanvraag en zijn vader hem schreef:

„Hiernevens deze acten van allimentatie, dien ik van den Kerkeraad met moeyte heb gekregen, omdat UEd. daar reeds burger was erkend, zoo in de burgerwagt als daar getrouwt, dit is bij ons een nieuwigheyd, maar soo sy dit nog niet voor goed erkennen, versoekt dan 14 dagen uitstel, sal dan die besorgen, soo sij goed vinden, alsoo wij ons na de tijd moeten schikken."

De schilder heeft zich eveneens naar den tijd weten te schikken, gelijk uit enkele trekken hierboven kan zijn gebleken, al zal ook hij met ingenomenheid de feestrede in „Hierdoor tot Hooger" ten jare 1800 hebben aangehoord van zijn medebestuurder Van Nijmegen, waarin de beoefening van de beeldende kunsten, te midden der fel schokkende gebeurtenissen des tijds, geprezen werd, als een middel tot het vinden van vrede en rust in woedende stormen.