

# GRAFSCHRIFTEN UIT DE WAALSCHER KERK DOOR DR. E. WIERSUM

**T**OEN in 1922 de graven der Waalsche kerk geruimd werden, heeft de heer W. H. J. van den Toorn, aan wien dat werk was opgedragen, op mijn verzoek de opschriften der zerken overgenomen en ze mij voor het Archief ter hand gesteld. Daarvoor zij hem hier nogmaals hartelijk dank gebracht <sup>1)</sup>.

Mijn bedoeling was natuurlijk om deze grafschriften voor het Rotterdamsch Jaarboekje te bewerken en in druk uit te geven. Daartoe moesten allereerst, zoover dat nog mogelijk was, de gemaakte afschriften gecollationneerd worden. Want ieder, die zich wel eens aan het opnemen van grafschriften in veelal slecht verlichte kerken gewaagd heeft, weet maar al te goed, hoe gemakkelijk bij dat werk vergissingen kunnen gemaakt worden. En nu de zerken inmiddels (October 1922) naar de begraafplaats Crooswijk waren overgebracht en dus in veel beter licht konden worden gezien, lag het voor de hand om met de lijst van den heer Van den Toorn in den zak naar Crooswijk te trekken.

Op Donderdag 11 Augustus 1927, op een mooien zomermorgen met fel zonlicht, dat slechts bij tusschenpoozen door donkere wolken getemperd werd, heb ik daar ter plaatse alle grafschriften nauwkeurig nagegaan en afgeschreven.

Wanneer men den hoofdingang van de begraafplaats binnentreedt en dan, na een eindje den weg naar de kapel te zijn opgegaan, links afslaat, komt men spoedig aan het verhoogde terrein, waar de zerken uit de Waalsche kerk zijn neergelegd.

Zij liggen daar in twee rijen, elk van veertien. De bovenste rij heb ik genummerd, van links naar rechts, als 1-14, de tweede rij evenzoo als 15-28. Precies in het midden, dus op

1) Bovendien heeft de heer Van den Toorn een lijst aan het Archief geschonken van de koperen en zinken naamplaten, die in de kelders gevonden waren. Enkele van deze dateeren uit het laatste kwartaal van de 18e eeuw, de andere alle van 1800-1831.