

# EEN ROTTERDAMSCH E MEDEDINGER VAN CHRISTIAAN HUYGENS DOOR J. J. MOERMAN

**I**N 1656 vond de toen reeds beroemde Christiaan Huygens het slingeruurwerk uit. Het recht om naar deze uitvinding slingeruurwerken te vervaardigen en in den handel te brengen stond Huygens af aan den Haagschen horlogemaker Salomon Coster, die reeds het volgend jaar van de Staten-Generaal octrooi verkreeg. Eenigen tijd later verleenden de Staten-Generaal een soortgelijk octrooi aan den Rotterdam-schen stadsuurwerkmaker Simon Douw. Deze verzekerde een uurwerk te hebben uitgevonden, dat geheel verschilde van alle tot dien tijd gebruikte, speciaal van dat van Huygens. Volgens Coster had Douw slechts met een kleine wijziging het uurwerk van Huygens nagemaakt. Hij aarzelde dan ook niet zijn Rotterdamschen mededinger een proces aan te doen, dat door het Hof van Holland behandeld werd.

Christiaan Huygens was over het optreden van Douw ten zeerste verbolgen, wat blijkt uit eenige uitlatingen in zijn brieven. In een brief aan zijn oud-leermeester, den beroemden Leidschen mathematicus professor Van Schooten, noemde hij Douw een onbeschaamden man, die op listige wijze zijn werk had nagemaakt. In een tweeden brief aan Van Schooten duidde hij de handelingen van Douw aan als de „sinistre procedures van dien plagiarius”. Ook professor Van Schooten oordeelde, dat Douw niet vrij uitging. Toen de hoogleeraar in de gelegenheid was geweest de beide uurwerken nauwkeurig te onderzoeken, deed hij Huygens schriftelijk een aanwijzing, „die tot klaar bewijs en overtuiging soude kunnen dienen, als dat Simon Douw hetgene hij voor syne inventie uitgeeft aan UEds. (Huygens’) inventie t’eenemale ontleent heeft”.

Uit een brief van Huygens aan zijn neef Mr. Willem Pieck vernemen we nog, dat Douw een poging had gedaan om onder het octrooi van Coster met dezen samen te werken. Toen hem dit geweigerd was, had Douw, volgens Huygens, met liegen en bedriegen gedaan weten te krijgen, dat ook