

VOORBERICHT

HET is gewoonte, dat in het voorbericht met een enkel woord melding wordt gemaakt van het verscheiden van een of meer medewerkers. Hoeveel te meer is hiertoe thans aanleiding, nu in het afgelopen jaar is heengegaan dr. C. te Lintum, die niet alleen aan het Rotterdamsch Jaarboekje herhaaldelijk heeft meegewerkt, doch eigenlijk door zijn groot aandeel in het werk „Rotterdam in den loop der eeuwen” wel de huidige historieschrijver van onze stad genoemd kan worden.

Hoezeer hield hij van Rotterdam en hoe spaarde hij elk uur van zijn druk bezetten tijd uit om zich aan hare geschiedenis te kunnen wijden! Toen zijn gezondheid nog goed was, verscheen hij vrijwel elken dag op het Archief om bouwstoffen te verzamelen voor de studie, die hem op dat moment bezig hield. Terecht werd er bij zijn overlijden in een onzer groote bladen op gewezen, dat Rotterdam dezen oud-burger wel met erkentelijkheid gedenken mag. Het was voor haar een groot verlies, dat hij de laatste jaren van zijn leven niet meer in staat was om zijn publicaties over hare geschiedenis voort te zetten. Van de talrijke geschiedenisleeraren in onze stad was hij nagenoeg de eenige, die zich niet alleen daarvoor interesseerde, maar dit ook metterdaad liet blijken.

Den 5en Februari 1930 overleed hij te 's Gravenhage. Bij dezen datum in de Dagelijksche kroniek vinden de lezers zijn goedgelijkend portret.

Wij zullen zijn gedachtenis in dankbare herinnering houden.

E. WIERSUM.