

## GRAFSCRIFTEN UIT DE OOSTERKERK

**D**E Oosterkerk werd 1 Januari 1682 ingewijd door den predikant Franciscus Ridderus; de laatste dienst werd geleid door Dr. J. R. Callenbach op 26 Nov. 1933 <sup>1)</sup>.

Spoedig na de ingebruikneming werd reeds in de kerk begraven, tot 1832, toen krachtens de begrafeniswet de begraafplaats Crooswijk werd bestemd als doodenakker.

Het gebouw werd in 1933 voor afbraak verkocht.

De sloopersfirma Joh. Lekkerkerker heeft op 7 December 1933 een begin gemaakt met het ruimen van de grafkelders en graven. Er waren vier zeer groote kelders op de hoeken van het gebouw en een kleine kelder in het ruim, dat overigens uit zandgraven bestond. Al het aan den dag gekomen gebeente van de duizenden daar begravenen werd in een 200-tal kisten overgebracht naar een gemeenschappelijk graf op de openbare begraafplaats Crooswijk, welk graf thans is afgedekt met uit de kerk overgebrachte zerken, in de eerste plaats met die, waarop opschriften voorkomen.

Een uit drie stukken bestaande zerk, waarvan nog een gedeelte ontbreekt, is niet meegegaan naar Crooswijk, doch overgebracht naar de St. Laurenskerk, uit welke zij wellicht indertijd naar de Oosterkerk was getransporteerd om als vulling te dienen. Zij is namelijk veel ouder dan de Oosterkerk zelf, heeft een waarschijnlijk 16de-eeuwsch randschrift (God hebbe de ziel) en een dubbel familiewapen aan een boomtak. Deze zerk moet nog nader onder handen genomen worden.

Het ruimingswerk was 20 Januari 1934 afgelopen, zonder eenigerlei vondst of verrassing, behalve dan vier koperen naamplaten: Gibson, Van Reesema-Hoeting, Hope en Pennington-Smith. Op de laatste staat nog: Wife of James Smith, died 1 Jan. 1808. (Vriendelijke mededeeling van den heer W. Smith, opzichter der Ned. Herv. kerkgebouwen).

Het merkwaardige in deze kerk was, dat van de honderden zerken er maar negen opschriften hebben en van deze negen slechts één een afbeelding van een familiewapen vertoont. Dit is waarschijnlijk te verklaren uit de omstandigheid, dat

1) Zie over den bouwmeester van de kerk: Protestantsch Jaarboekje 1927.