

van Berkel, Rodenrijs en De Tempel<sup>1)</sup>. Het eerst bekende verlij na de tragedie van 1623 is dat van 1633. Het was bestemd voor Reynier's dochter Jacoba Françoise, daar de jonge Johan van Oldenbarnevelt dat jaar ongehuwd was overleden. Haar leenheer was thans de baanderheer Jacob van Wassenaar-Obdam, die in 1615 het oud-Wassenaarse goed Zuidwijk, waaronder De Tempel ressorteerde, had terug gekocht<sup>2)</sup>.

Het huwelijk van Jacoba Françoise van Oldenbarnevelt met Adriaen van Naaldwijk bracht De Tempel terug in een geslacht van oud-Hollandse adel. Tengevolge van een reeks sterfgevallen volgen de verlijen elkaar nu snel op. In 1645 kwam De Tempel aan Françoise 's zoon Johan, na diens dood in 1659 weer aan zijn vader Adriaen, in 1662 aan Françoise's tweede zoon Reynier en in 1665 aan diens vierjarig zoontje Adriaen, dat reeds het volgend jaar als laatste loot van de stervende stam overleed. Daarna meende de weduwe van Reynier van Naaldwijk, Maria Doublet, een wat raadselachtige figuur, met wie hij tegen de wil van zijn vader was getrouwd, zich Vrouwe van De Tempel te kunnen noemen. In 1667 werd echter het laatst overgebleven kind van Françoise van Oldenbarnevelt met De Tempel beleend, Adriana Catharina van Naaldwijk, die vanaf 1770 met haar tweede man Jacques Ferrand du Til onder Loosduinen op Ockenburgh woonde, dat door haar stiefvader Dr Jacob Westerbaan was gebouwd.

Haar levenswijze schijnt haar inkomsten verre te boven te zijn gegaan: De Tempel was voor haar slechts een middel om aan geld te komen. In 1674 gaf de Haagse advocaat Mr Robbert le Plaa er f 4.000 hypotheek op; in 1675 nog eens f 5.000. In 1678 leende de Vrouwe van De Tempel van verschillende kanten tot tegen de f 26.000, wat Mr le Plaa het recht gaf het leengoed op 4 Januari 1679 in arrest te doen nemen<sup>3)</sup>. Twee jaar later was hij zelf heer van De Tempel.

1) Zie: Het nageslacht van Johan van Oldenbarneveld door W. J. J. C. Bijleveld in De Nederl. Leeuw 1936, kol. 298. Hierin worden ook de laatste Van Naaldwijk's beschreven.

2) H. G. A. Obreen, Geschiedenis van het Geslacht Wassenaar, blz. 4. Het archief van de leenheren van de Tempel berust in het kasteel Twickel, onder Delden. Aan de heer W. H. Bitter, rentmeester, ben ik veel dank verschuldigd voor zijn inlichtingen.

3) Arch. Tempel nr. 1, fol. 10 vo.