

Oudehoofdpoort, om er in 1677 met een nieuw voetstuk uit terug te keren <sup>13</sup>).

Tenslotte het kerkelijk Latijn.

Terwijl ik van de naam van het parochieblad voor het decanaat Rotterdam SURSUM CORDA een weerklank vond in het Protestantische Avondmaalsformulier <sup>14</sup>), blijkt de bron te zijn de praefatie van de Mis, waar de priester zegt: „Omhoog de harten”, en de dienaar antwoordt: „Habemus ad Dominum”, Wij hebben ze tot den Heer.

De scheepsnaam DEO GRATIAS <sup>15</sup>) blijkt specifiek Rooms-Katholiek te zijn. Aan het slot van de Mis, na de „wegzending”, het bekende *Ite, missa est*, spreekt de dienaar *Deo Gratias*, God zij de dank <sup>16</sup>).

Het devies van de bisschop van Rotterdam luidt:

OMNIA IN LUCE CLARESCUNT,

Alles wordt klaar in het licht.

Deze woorden, mede spreuk van de R.K. Studentenvereniging aan de Economische Hoogeschool Sint Laurentius, zijn ontleend aan de liturgie voor het feest van Laurentius op 10 augustus. Ze komen daar verscheidene malen in voor, o.a. in de antifoon van de tweede nocturne van de derde psalm. Om ze in hun verband te zien, is het nodig het verhaal te kennen van het martelaarschap van deze heilige. Dit verhaal is in ons Jaarboekje op zijn plaats, daar Laurentius eens de naam gaf aan de Laurens en de schutspatroon was van onze stad – verleden, waarmee de keus van het devies door de bisschop in nauw verband zal staan.

Laurentius was aartsdiaken van de kerk van Rome, en had als zodanig het beheer over het archief en het bezit van de kerk. Geldt hij om het eerste deel van zijn taak als beschermer der bibliothecarissen en boekerijen <sup>17</sup>), zijn houding inzake de gelden van de kerk tijdens de christenvervolging van 258 onder Valerianus bracht hem de titel van patroon der armen <sup>18</sup>).

Uit de bronnen, die de teksten leverden voor de liturgie <sup>19</sup>), ziet men, dat de vervolging niet geheel onverwacht kwam. Op de dag dat paus Sixtus II, de bisschop van Laurentius, wordt gevangen genomen, is Laurentius naar de woning gegaan van een geloofsgenote en heeft daar de schatten van de kerk uitgedeeld aan de daar verzamelde arme christenen. Hij geneest er een