

blind <sup>29)</sup>. Na een tijd spot Laurentius: „Assatum iam est: versa et manduca!” <sup>30)</sup>: het is al gaar, draai het om en eet! Hij sterft, na een vurig gebed voor de bekering van Rome te hebben opgezonden – gebed, dat Prudentius verhoord weet: de „corona” der martelaren, aan Laurentius in de hemel toegekend, is dan ook, zo zegt hij, een „corona civica”, de krans die de soldaat wordt uitgereikt, die een Romeins burger het leven heeft gered <sup>31)</sup>.

Het martyrologium van Ado vermeldt, dat de keizer (Decius heet hij daar) dreigde: „De gehele nacht zal besteed worden aan uw mattelingen”, en dat Laurentius toen antwoordde: „Mea nox obscurum non habet, sed *omnia in luce clarescunt*”, mijn nacht heeft geen duisternis, maar alles wordt klaar in het licht. Ziehier de woorden van het bisschoppelijk devies, zoals ze in de liturgie van het brevier worden gevonden. Ook hier is weer de bron psalm 112, waar vers 4 luidt: „Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op” – Laurentius citeerde dus een bijbelwoord. Voor de uitleg daarvan zal men Prudentius mogen aanhalen, die zegt:

„nam Christus ignis verus est:  
is ipse complet lumine  
iustos . . .”

want Christus is het ware vuur:  
Hijzelf is 't, die met licht vervult  
rechtvaardigen . . .

Hiermee is, meen ik, het devies voldoende belicht, en zijn de liturgische teksten van het brevier voor wie ze eens onder ogen krijgt in hun oorsprong en samenhang enigszins verduidelijkt. <sup>33)</sup>.

- 1) Niet, zoals ik abusievelijk schreef: Geus.
- 2) Rotterdams Jaarboekje 1958, p. 189.
- 3) Hierop maakte mr. J. Coert sr. te Rotterdam mij attent.
- 4) Zie hierover nog dit Jaarboekje p. 102 e.v.
- 5) Rotterdams Jaarboekje 1958, p. 192
- 6) Rotterdams Jaarboekje 1958, p. 220, noot 19.
- 7) Rotterdams Jaarboekje 1958, p. 191.
- 8) Mededeling van drs. A. de Boer te Rotterdam, oud-leraar aan het Marnix-Gymnasium.
- 9) Rotterdams Jaarboekje 1958, p. 207.