

Wanneer wij Joden spreken over iemand, die is heengegaan, voegen wij aan zijn naam de woorden toe, ontleend aan de Spreuken van Salomo: 'Het aandenken van een edel mens strekt tot zegen'. Wie ziet, hoe er in het zo ontzettende klein geworden Joods Rotterdam wordt gewerkt, wie de sfeer daar kent, zal beseffen, dat en in welke mate Opperrabbijn Davids' motorische kracht en energie voortleven.

Moge dit weten voor zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen een troost en bemoediging zijn. Gelde ook voor hen dit woord van Salomo: Zecher tsaddiek liwracha.