

kunnen wij van deze waarlijk singuliere man hetzelfde zeggen wat in het derde deel over het leven van Van Oldenbarnevelt door Jan den Tex in een citaat van Fruin wordt aangehaald ten aanzien van de grote raadspensionaris:

‘Oldenbarnevelt zocht te heerschen, omdat hij zich bewust was dat hij en niemand zoo goed als hij, het schip van Staat uit de holle zee, waarop het zwalkte, in de behouden haven kon voeren.’ De analogie is treffend, al mogen de karakters ook nog zo verschillend zijn geweest, waarbij ik alleen maar wil wijzen op De Jongh’s onwrikbare integriteit.

Naast zijn eminente leiderskwaliteiten had De Jongh, als Oldenbarnevelt, uitgesproken ‘défauts de ses qualités’. Maar het nageslacht kan slechts dankbaar zijn dat aan Rotterdam, op een tijdstip van diepe neergang, De Jongh gegeven werd, om allereerst de stad nieuw leven in te blazen en te redden uit een desastreuze situatie, en om haar daarna in een niet aflatende arbeid van meer dan dertig jaren al bouwende op te voeren naar een hoogte vanwaar ze niet meer verdreven zou worden.

BLADVULLING

RUBRIEK GEVONDEN VOORWERPEN

Maendag’s morgens den 17 april, is omtrent een half uur buyten de Poort van . . . gaende na Gouda, uyt een Phaeton gevallen, een DEEGEN met een Silver Gevest, die de selve gevonden heeft, en brengt se wederom daer deese Courant werd uytgegeven, sal een goude Ducaet tot een vereering hebben.

(Rotterd. Courant, 22 april 1741)