

De Wet Universitaire Bestuurshervorming maakte een einde aan het bestaan van Colleges van Curatoren en mede door het vergevorderde stadium van voorbereiding tot het invoeren van deze nieuwe structuren waartoe men in Rotterdam al was gekomen, heeft Van Moorsel in 1971 al zijn universitaire functies neergelegd, na gedurende 28 jaar tot de besturende colleges van de N.E.H. te hebben behoord. Ter gelegenheid van dit afscheid werd hij benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau, welke onderscheiding hij voegde bij het hem, reeds veel vroeger, verleende ridderschap in de orde van de Nederlandse Leeuw. Het Dagelijks Bestuur van het 'Trustfonds' overhandigde hem de gouden legpenning van de N.E.H.

Niet onvermeld mogen blijven zijn curatorschap van het Nederlands Economisch Instituut, het lidmaatschap van de Academische Raad, het voorzitter- en lidmaatschap van de Stichting Bedrijfskunde en zijn lidmaatschap van de Commissie Bedrijfsleven – Hoger Onderwijs. In 1969 werd hij benoemd tot ere lid van het Rotterdamsch Studenten Corps en in 1971 werd hij Honorary Member van de Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (A.I.E.S.E.C.). Hij was bondsridder van de K.N.V.B. (1945), bestuurslid van de Haagse Golf en Country Club, ere lid van H.V.V., bestuurslid van het Havenziekenhuis in Rotterdam, vice-voorzitter van het Genootschap Nederland-Israël en voorzitter van de afdeling Den Haag van dat Genootschap.

Hij gaf zich met hart en ziel aan zijn werk, zijn functies en zijn sport en hamerde altijd op teamwork en het samenwerken van mensen als een noodzakelijke voorwaarde om dingen tot stand te brengen. Hij gaf les en leerde in die samenwerking, hij trok er zijn voordeel uit en liet anderen van zijn ervaringen profiteren en kon er intens van genieten als zijn plannen en projecten, in samenwerking met velen, succesvol ten einde werden gebracht. Hij was géén groot schrijver, maar een boeiend verteller over al zijn belevenissen in de sport, in het zakenleven of in de onderwijswereld. Hij was een gezelligheidsmens. Hij was nooit voor één gat te vangen maar kon met zijn onuitputtelijke fantasie altijd weer originele oplossingen aandragen en had een unieke combinatie van wijsheid, rechtschapenheid, goedertierenheid en flegma.