

EEN LATIJNS EN EEN GRIEKS VERS VOOR DE SOKKEL VAN 'DE COOPERE ERASMUS' *

DOOR DRS. N. VAN DER BLOM

OP de avond van de 11de maart 1878 vergaderden de Curatoren van het Erasmiaansch Gymnasium. De drie oudste leerlingen waren bij de voorzitter geweest. Met een plan tot herdenking van het 550-jarig bestaan van hun school. Op hun program stond o.a. voor de avond van de 8ste april 'een optogt naar het beeld van Erasmus, ten einde dat beeld te versieren met een krans en aldaar een redevoering te doen uitspreken'. Curatoren waren weinig ingenomen met dit plan – er waren bezwaren verbonden aan het houden van avondoptogten in de Stad, betwijfeld werd ook of de zaak wel deelneming bij de burgerij zou vinden, etc. Bovendien achtte men het tijdstip der feestviering willekeurig gekozen, 'aangezien het niet zeker is dat werkelijk in dit jaar de school 550 jaar heeft bestaan'. Het eind van het lied was, dat de drie, op Zaturdagmiddag in de curatorenvergadering gekomen, 'zeiden op een ander plan bedagt te zijn': nl. het feest te verplaatsen naar de eerste steen-legging voor het nieuwe gebouw (dat, naar wij nu weten, in 1884 pas aan de Coolvest zou verrijzen) – een alternatief, dat in de boezem van het 'Collegie' was geboren en door de rector wel aan de leerlingen zal zijn meegedeeld. Wel vroegen de drie, of op 8 april althans de lessen mochten stilstaan. Dát mocht . . . !

In 1978 herdenkt het Gymnasium Erasmianum zijn 650-jarig bestaan. Het jaar is destijds 'willekeurig', naar het oudst bekende document over de school, gekozen, maar nu is het, al is dan nu een ouder document bekend, door de traditie geheiligd. Een 'pompa' van de school naar het beeld van Erasmus kan niet ontbreken en zal vast wel 'bij de burgerij deelneming vinden'. Deze bijdrage over het beeld bedoelt de reeds oudere betrekkingen tussen school en beeld te demonstreren, en zo mede op het jubileum attent te maken.

* Met een excurs over het daar vermelde geboortejaar.