

het daardoor omsloten Polderenburch genoemd.

Coenraet Oelenz. maakte in 1553 een aantal kaarten voor het Sint Barbaraklooster in Delft. Hij tekent op fol. 16 een stuk land van het klooster, liggende 'In de Keetelpolder' en grenzende aan het driehoekige land dat nu Polderenburg genoemd wordt. In deze driehoek schrijft hij 'De Abt van Egmont' en krabbelt vaag een huis tussen bomen op de hoek van Poldervaart en Polderwatering ⁴).

Deze aantekening uit 1553 is het raakpunt met de abdij van Egmond, een van de laatste raakpunten eigenlijk. Twintig jaar later, in 1573, werd de abdij door de monniken verlaten ⁵). Haar goederen werden deels toegewezen aan de steden waar ze lagen, deels beheerd door de Staten van Holland en de inkomsten uit de goederen in Delfland en Schieland gingen sedert 1578 naar de universiteit in Leiden ⁶). Op verzoek van de rentmeester van de goederen van de universiteit, Stalpaert van der Wielen, werd een deel van het abdij-archief dat in Weesp was terechtgekomen op 9 mei 1591 naar Leiden overgebracht en in het stadsarchief geplaatst ⁷). Blijkbaar waren ruim honderd jaar later nauwkeuriger gegevens nodig want Kruikius heeft zijn al eerder genoemde kaart van de universiteits tiendeblokken 'volgens ordre van de Curateuren der Universiteit en Burgemeesteren van Leiden' gemaakt. Zowel het uit Weesp gekomen deel van het abdij-archief als het kaartboek van de tiendeblokken zijn nu in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

De abdij van Egmond

Dat de Noord-Hollandse abdij van Egmond in het bezit was van goederen in Zuid-Holland is een gevolg van het feit, dat Egmond een stichting van de graven van Holland was. Vestiging of versteviging van de grafelijke invloed in bepaalde gebieden kon schenkingen aan de abdij tengevolge hebben. De schenkingen vóór 1100 werden opgetekend in het Egmondse Evangeliarium ⁸). Dit evangelieboek is er nog, in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, zij het niet meer in de oorspronkelijke band en zonder de aantekeningen van de schenkingen ⁹). De tekst van deze aantekeningen bestaat nog wel in afschrift in het vermoedelijk omstreeks 1420 samengestelde en in het Algemeen Rijksarchief bewaarde Cartularium van Egmond ¹⁰).

Zoals in het evangelieboek werd opgeschreven, schonken graaf Arnulf (988-993) en zijn vrouw onder meer de kerk op de