

FRANCESCO GALLACCINI,
FLORENTIJSNS KOOPMAN TE ROTTERDAM,
1647-1705

DOOR DRS. G.TH.H.C. PIECK

IN het om diverse redenen interessante artikel van mej. dr. A.Th.C. Kersbergen over de contra-reformatorische Rotterdamse familie Van der Wilde¹⁾, wordt aan het slot mede enige aandacht gewijd aan een der dochters van Quirijn van der Sprongh en Marianna van der Wilde, Maria Teresa van der Sprongh die, door een buitenlandse opvoeding min of meer vervreemd van haar geboortestad, in het huwelijk trad met Francesco Gallaccini - door dr. Kersbergen ten onrechte Gallicini genoemd. Hij was een ondernemend Italiaans koopman, die in Rotterdam een grote activiteit ontwikkelde. Zij acht het mogelijk, dat de voogden van de minderjarige bruid reeds toen beducht waren voor zijn energie, omdat in de huwelijkse voorwaarden al gezinspeeld werd op een bankroet. Volgens de schrijfster hadden zij dat maar al te goed voorzien. Na zijn deconfiture alhier vestigde hij zich in Amsterdam als makelaar en toen hij aldaar kwam te overlijden, aanvaardde zijn dochter Maria Anna de boedel onder beneficie van inventaris, en moest zij de helft van het pand 'De verkeerde Werelt' te gelde maken. De verbintenis met de Florentijn, die dr. Kersbergen roekeloos noemt, verhaastte volgens haar de ondergang van het geslacht Van der Wilde.

Voor degene, die behalve voor de geschiedenis van de eigen stad een levendige belangstelling koestert voor die van Italië, of althans Toscane, zijn deze korte notities een gerede aanleiding om wat dieper in te gaan op het leven en bedrijf van deze zoon van Florence, die hier zijn tweede vaderland had gevonden. Aangezien wij vrijwel geheel afhankelijk zijn van de notariële akten en dus een onvolledig beeld kunnen geven van zijn leven en karakter, lijkt het gepast te verwijzen naar het artikel van Hazewinkel over de Engelse koopman John Goddard (1690-1767), waarin hij dezelfde bezwaren en motivaties aangeeft als die gelden voor de figuur van Gallaccini²⁾.