

Zijn grote verdiensten voor de sleepvaart, het bergings- en reddingswezen, alsmede voor zaken op maatschappelijk gebied, vonden ook koninklijke waardering. Murk Lels was Officier in de orde van Oranje-Nassau en Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Als zijn drukke werkzaamheden het maar enigszins toelieten zocht hij graag de nodige rust in zijn villa 'Hoog Zand' te Doorn. Daar op zijn – zoals hij het zelf altijd noemde – 'zandhoop' genoot hij van de rustieke, bosrijke omgeving en mocht hij graag hout hakken.

Een markante figuur – met onafscheidelijke pijp – is heengegaan. De zeesleepvaart, het bergingsbedrijf en de reddingdienst zijn veel dank verschuldigd.

Tot de laatste dag van zijn leven heeft Murk Lels voor 'zijn' Sleepdienst gewerkt. Ook toen hij niet meer in functie was bleef hij zijn ontwikkeling op de voet volgen.

Ik wil dit In Memoriam besluiten met enige dichtregels, die een van zijn medewerkers ter gelegenheid van Murk Lels' 40-jarig jubileum aan hem wijdde en waarvan de beginletters de naam vormen van de man die zoveel voor zijn bedrijf en voor Rotterdam heeft betekend.

Mastermind in towing business
Undisputed Salvage King
Ruler of the world's best tugboats
Knowing prizeman in the Ring
Let your houseflag in the future
Eager wanted colours be
Let there always be employ for
Smit's Towing Company.