

Jos Margry was een hoffelijk, energiek en zeer vriendelijk mens. Vandaar dat velen met succes een beroep konden doen op zijn adviezen en zijn actieve steun.

Naast zijn drukke, zakelijke leven vond hij toch nog gelegenheid en tijd veel van zijn kunnen te geven in het culturele en sociale leven. Jaren was hij lid van de Voogdijraad te Rotterdam. Enorm zijn zijn verdiensten geweest voor het Wees- en Armenhuis, later het St. Laurens Instituut op de West-Kruiskade. Hij was daarvan achtereenvolgens bestuurslid, secretaris en voorzitter. Bij zijn veertigjarig bestuurslidmaatschap, op 2 december 1952, werd hij benoemd tot Ridder in de orde van de Heilige Gregorius de Grote. Bij het honderdjarig bestaan van deze instelling werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Op 9 mei 1957 speldde minister dr Marga Klompé hem de versierselen behorende bij deze Orde op.

Jos Margry was bovendien bestuurslid en voorzitter van de Katholieke Kring vanaf 1917, president-commissaris van het dagblad 'De Maasbode', kerkmeester van de Parochie van de H. Lambertus te Rotterdam, lid van de St. Vincentius Vereniging.

Van de Oostenrijkse en Hongaarse regeringen ontving hij Rode Kruismedailles met oorlogsdecoratie als penningmeester van het R.K. Huisvestingscomité voor Vluchtelingen na de Oorlog 1914-1918.

De vele vrienden, die hij gemaakt heeft, zijn hem dankbaar voor het vele, dat hij voor hen betekend heeft.