

marconist, ondanks 23 maal gestraft te zijn in vijf maanden tijd. Zoals altijd stelde hij zich onafhankelijk en dwars op. Op 29 juli 1932 voer hij als eerste officier op het ss Jonge Anthony van de Emzetco-lijn (Wambersie & Zn v/h Hoboken). Door de crisisjaren moest hij meermalen genoeg nemen met de rang van tweede officier/marconist en na 1935 zelfs met die van derde officier/marconist op de Jonge Elisabeth van de zelfde rederij.

In 1932 leerde Van Bijsterveld Johanna Cornelia Muller kennen (geboren 20 september 1910 in Dordrecht) met wie hij op 15 april 1933 in Den Haag in het huwelijk trad. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, Gerrit Cornelis (27 februari 1937) en Flora (11 maart 1941).

In 1935 nam hij ontslag bij Wambersie, in de overtuiging snel een andere rederij te vinden. Toen hij niet aan de slag kon komen heeft hij verschillende baantjes beneden zijn rang en buiten zijn vak aangenomen om vooral niet van de verfoeide steun te moeten leven. Zo heeft hij in 1936 als verzekeringsagent, handelsreiziger in huishoudelijke artikelen, ja zelfs zes weken als bootwerker in de haven van Rotterdam gewerkt. De steun bedroeg in die tijd voor een echtpaar f 7,50 per week.

In 1937 werd hij aangenomen als stuurman op de Halerwijk van Erhardt en Dekkers. Het was in 1939 tijdens de voormobilisatie dat hij met de Groenlo van de Maatschappij Oostzee de haven van Terneuzen binnenliep, waar een oproep klaar lag voor militaire dienst. Hij meldde zich bij de genietroepen in Ede en diende als radio-sergeant instructeur, o.a. met Radiowagens met apparatuur en standplaats respectievelijk in Utrecht en Leidschendam. Onder kapitein Chr. van den Berg heeft hij de gevechten om het vliegveld Ypenburg in Rijswijk meegemaakt en overleefde hij de aanvallen van Duitse parachutisten en Stuka's.

Na de overgave trok beroepskapitein Van den Berg met zijn manschappen in de Vrije School in Den Haag en werd het onderdeel ingeschakeld in de Opbouwdienst. De militairen kregen een wit driehoekje op hun uniformmouw, om als zodanig herkend te worden. Van Bijsterveld vertrok naar achtereenvolgens Vierlingsbeek, Tegelen en een klooster in Steijl. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van achtergelaten wapentuig, dat gedeeltelijk naar kapitein Van den Berg werd gesluisd, die deel uitmaakte van de illegale militaire organisatie Orde Dienst. Van Bijsterveld maakte zich verdienstelijk door actuele kranteberichten in het Frans te vertalen en deze door tussenkomst van de kloostermomni-