

de orde van Oranje-Nassau, die hem bij zijn afscheid op 14 maart 1971 werd verleend. Zo heeft Rotterdam het gezin Vorst zeventien jaar geleden naar zijn ideaal, Israël, zien emigreren. Op 28 juli 1987 droeg een aantal van zijn vroegere leerlingen de grote voorganger, die klein van gestalte maar imposant van allure was, naar zijn laatste rustplaats. Rotterdam zal hem nimmer vergeten.



48. *Opperrabbin L. Vorst*