

Tenslotte is door de activiteiten voor de adopties door Rotterdamse scholen een zeer gedetailleerde lijst achterhaald van alle fusillades op allerlei plaatsen in Rotterdam tijdens de periode van najaar 1944 tot einde voorjaar 1945, toen hier alleen nog maar Duits standrecht heerste. Uit die bittere allerlaatste oorlogsmaanden dateert alleen reeds het gegeven dat de schietbaan aan de Kralingseweg werd misbruikt op allerlei tijdstippen voor het doodschieten van 37 personen; ook de eenvoudige plaquette die dit herdenkt is natuurlijk nu door een Rotterdamse school geadopteerd, te weten de Park Rozenburgschool aan de Oudedijk.