

### BIJLAGE III

Erasmi Rotterodami testament ende uysterste wille.

In den name der H. Drijvuldicheyt.

Ick Desiderius Erasmus Rotterodamus steunende op de gheweltbrieven<sup>1)</sup> des Keysers, Paus ende Achtbare Magistraet der vermaerde stadt Bazel, vernieuwe met dit teghenwoordighe hantschrift mynen uystersten wille, welcke ick wil dat men voor vast ende in waerden zal houden, daerenteghen voor nul ende van gheender waerden al hetghene ick anders ghemaect of ghedisponneert mach hebben.

In den eersten ic verseeckert zynde dat ick gheen wettelijcke erfghenaem hebbe, zoo stelle ick tot erfghenaem van alle myne goederen den voortreffelijcken man Dominum<sup>2)</sup> Bonifacium Amerbachium. Ende tot executuers Hieronijmum Frobenium ende Nicolaum Episcopium.

Myn byblioteque hebbe ick wel verkocht aen Dominum Johannem a Lasco Pool, achtervolgende het hantschrift welck over dit contract tusschen ons ghemaect is. Nochtans zullen hem de boecken niet geleverd worden of hy zal den erfghenaem eerst twee hondert guldens aen ghelt tellen. Indien hy van dit contract cedeert en afwijckt, of hy eer komt te overlijden dan ick, zoo zal 't den erfghenaem vry staen daer mede te doen wat hy wil.

Aen Dominum Lodovicum Berum besette ick myn gout uerwerck. Aen Beatum Rhenanum een gouden lepel met het goude vorxken. Aen Petrum Vetereum<sup>3)</sup> hondertvijftich goude kronen, ende ooc zooveel aen Philippum Montanum. Aen Lambertum myn knecht, indien hy by mij is wanneer ic zal komen te overlijden, tweehondert goutguldens, of ten ware ick hem de somme binnen mynen levendighen lijve quame te gheven. Aen Dominum Johannem Brischium<sup>4)</sup> een silveren flesch. Aen Dominum Paulum Volsium<sup>5)</sup> hondert goutguldens. Aen Sigismundum Telenium<sup>6)</sup> hondertenvijftich ducaten. Aen Johannem Erasmus Frobenium twee ringen, van welcke in den eenen een paerl staet ende in den anderen een turquoys. Aen Hieronimum Frobenium besette ic alle myne kleederen ende alle mijnen huysraet van wolle, van lijnen, van hout, ende bovendien noch een kop op welcken staet het wapen van de Cardinael van Mentz. Aen zijn huysvrouwe een ringh op welcken een vrouwe staet die over den rugghe ziet. Aen Nicolaus Episcopus een kop met het deksel, daer onder aen den voet