

Henri Kuijpers, vanaf het begin van de eeuw de succesvolle zakelijk leider van de drukkerij NV De Courant De Maasbode, eerder dat jaar had besloten zijn directeurszetel per 1 juni over te dragen aan zijn broer en eerste assistent Johan.

Per 1 februari 1929 had De Maasbode een nieuwe hoofdredacteur benoemd. Deze was een in 1886 geboren zoon van een welvarende, orthodox-katholieke fabrikant uit Waalwijk. Hij was een briljant student in de letteren, sinds 1911 priester en was zowel cum laude afgestudeerd als gepromoveerd op historische onderwerpen. Zijn naam: Jan Witlox, dan 42 jaar oud. Hij nam zijn intrek in het St. Antoniusgesticht aan de Nieuwe Binnenweg en zou tot zijn terugtreden wegens ziekte in 1948 inwoner zijn van Rotterdam. Hij overleed in 1955.

Ruim een halfjaar eerder, per 1 juni 1928, had de Maasbode een beginnend redactie-assistent²) in dienst genomen. Deze was een in 1911 geboren zoon van een elektriciën uit Alkmaar, had sinds 1926 bij het *Noordhollands Dagblad* gewerkt en was inmiddels gediplomeerd stenograaf geworden. Toen hij bij de 'grote' *Maasbode* solliciteerde had commercieel directeur Kuijpers de kosten-baten analyse van de tengere jongen snel rond. Deze was jong, dus goedkoop, en bezat een voor die tijd unieke vaardigheid die de telefoonkosten van de vele correspondenten (vooral de buitenlandse) van de krant drastisch kon verlagen.

Zijn naam: Wim Pedroli, dan 17 jaar oud. Hij ging in de kost bij familie in de statige Avenue Concordia en zou de stad en de krant verlaten in 1959, bij de overname van *De Maasbode* door *De Tijd*. Hij overleed in 1988.

De priester en de jongeman zouden de komende jaren veel met elkaar te maken krijgen: naast zijn werk als redacteur-stenograaf werd Pedroli als persoonlijk secretaris aan de wat wereldvreemde Witlox toegevoegd.

Op 10 mei 1940 lag de Groote Markt direct in het oorlogsgebied. De Maasbode werd beschadigd en als gevolg van de gevechten in de directe omgeving kon de krant niet meer zonder gevaar worden gedistribueerd. Zoals gezegd werd het Maasbode-complex bij het grote bombardement van de 14de zwaar getroffen. De leiding, administratie en redactie verhuisden naar een gymnastieklokaal aan de Eendrachtsstraat 79-81 op een steenworp afstand van het gebouw van de *Nieuwe Rotterdamse Courant*, waar de krant vanaf dat moment werd gedrukt.