

NIET VERGETEN ... OF TOCH WEL?

DE HISTORICUS MR. SAMUEL MULLER HZ. EN ROTTERDAM*

DOOR DR. H. SCHMITZ

Het is al weer ruim een halve eeuw geleden dat de vroegere gemeentearchivaris mr. H.C. Hazewinkel zijn *Geschiedenis van Rotterdam* schreef. Hij opende dit imposante werk met de klacht dat geschiedenis al sinds lang Rotterdams stiefkind was.¹⁾ Wel was er volgens hem in de voorafgaande halve eeuw veel ten goede veranderd, een constatering die men - weer ruim vijftig jaar later - gelukkig kan herhalen. Maar om nu te zeggen dat de achterstand geheel is ingelopen ... Men bezie slechts wat er in de laatste tien jaren elders in den lande op het gebied van stads- of gewest-geschiedenis tot stand is gebracht!²⁾

In één opzicht is in Rotterdam de geschiedenis in ieder geval een stiefkind gebleven, namelijk waar het gaat om haar beoefenaars. Bladerend in *De Straatnamen van Rotterdam*³⁾ komt men wat dit betreft tot onthutsende ontdekkingen. Schilders, schrijvers, architecten, geleerden, landelijke en plaatselijke politici zijn in ruime mate te vinden, historici echter hoogst zelden. Afgezien van één uitzondering, waarover hierna, is aan hen slechts te hooi en te gras een straatnaam gewijd. Zo kreeg Van Alkemade in 1868 een straat en een plein; zeventien jaar later werd in de omgeving daarvan aan Kortebrant deze eer gegund. Vijftien jaar daarna kreeg Robert Fruin - één jaar na zijn dood reeds - een straat. Van enig systeem blijkt bij dit alles niets, zij het dan met die ene, zoëven aangekondigde uitzondering.

Kort voor de eeuwwisseling werd namelijk begonnen met de bouw van de Provenierswijk, die zijn naam te danken heeft aan het in 1898 afgebroken Proveniershuis aan de Schiekade. De straten in deze wijk kregen hun naam in 1896 en bij die gelegenheid werden beoefenaars van Rotterdams historie geëerd: Nicolaas Zas, Versijden, Van Waerschut, Pieter de Raadt, Van der Schelling, Jacob Lois en Van der Sluys. In 1931 werd de wijk afgerond met twee straten en een pleintje, en toen kwamen zelfs archivariissen aan de beurt: Scheffer, Obreen en Unger. Het aardige is natuurlijk dat Van der Sluys hier te vinden is vanwege de *Beschrijving der sloten en huizen van Schieland*, zogenaamd geschreven door Simon Doedes van