

ERASMIANA,

DOOR

Dr. J. B. KAN.

Mijn eerste opstel over den peter onzer school zal 12 jaar na zijn verschijnen in het *Rotterdamsch Jaarboekje* onveranderd herdrukt worden. Wel heb ik in dien tijd meer over den grootsten aller Rotterdammers geschreven, wel had ik gehoopt, uit dit alles nu een geheel te kunnen maken, vooral omdat sommige stukken in het Latijn gesteld en dus voor het groote publiek onleesbaar zijn, maar onder de auspiciën van onzen beschermheer is de omvang mijner werkzaamheden als rector zoo toegenomen, dat er van geregeld voortwerken aan dit omvangrijke onderwerp voor mij geen sprake kan zijn, voordat mij een otium, ik hoop cum dignitate, geschonken is.

Aan belangstelling in deze studiën heeft het mij waarlijk niet ontbroken. Het opstel is in het Fransch (1) en in het Duitsch (2) vertaald; onze Fruin (3) heeft het op enkele punten bestreden en de grootste kenner van Erasmus, Ad. Horawitz, heeft mij kort vóór zijn dood (6 November 1888) nog verzekerd, dat hij al meer en meer tot mijn gevoelen omtrent de onechtheid van de zoogenaamde auto-biographie overhelde.

(1) Bulletin du Bibliophile (L. Paul Delinotte), 1878, bl. 105.

(2) Bibliographie und Literarische Chronik der Schweiz (Dr. L. Sieber), 1878, n^o. 3 en 4.

(3) Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe reeks, X, bl. 85.