

Cannius, de famulus van Erasmus, zocht en vond eene plaats in de werken zijns beroemden meesters. De booze wereld, zelfs op Frobens drukkerij, zag allerlei slechte bedoelingen in zeer weinige woorden van den los geschreven Cyclops. Zou 't ook mij zoo gaan?

Rotterdam, 3 Dec. 1877.

ERASMUS' STERFJAAR (1536) IN TWEE TIJDVERZEN.

De *Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam* van G. van Reyn (Rotterdam 1832) vermeldt, op bl. 98 van het eerste gedeelte, het volgende chronogram, dat zich eens op de thans verdwenen oude Delftsche of St. Jorispoort heeft bevonden:

CVnCta est VICtVrVs, fVlgens, per SaeCVLa ErasMVs.

Het wordt in Aant. 29 aldus verdietscht:

ErasMVs, daar hII Leeft aLLe eeVWen door,
bLIInkt heerLIiK op 't deVrLVChICh eerenspoor.

In den binnengevel van de met hare zusteren ten ondergang gedoemde Goudsche poort was een steen gemetseld met het volgende inschrift (van Reyn, bl. 110):

Non obIIIt DIVVS noster, qVIa VIVIt ErasMVs,

in Aant. 34 op de volgende wijze weergegeven:

ErasMVs. Leeft aL Is hII doot, Want sChoon gestorVen,
Soo bLIInckt sIIIn gLans noCh aLs Vergood heeL onbedorVen.

J. B. K. (an)
