

BIJZONDERHEDEN OVER ANTONIUS
HAMBROUCK
DOOR DR. E. WIERSUM

HET leven van Antonius Hambrouck, den bekwamen en heldhaftigen predikant op Formosa in het midden der 17e eeuw, is nog lang geen open boek voor ons. Het levensbericht in het vierde deel van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek is veel te beknopt en niet in alle opzichten juist. Veel beter worden wij ingelicht door Dr. J. R. Callenbach, die in het vijfde deel van genoemd woordenboek een verbeterde en veel uitgebreider levensbeschrijving gaf. Ikzelf schreef naar aanleiding hiervan in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 31 Maart 1929 een artikel over Hambrouck's geboorteplaats.

Maar ook hiermede zijn we er nog niet.

En het is mij daarom een genoegen hier drie onbekende akten te kunnen afdrukken, die over Hambrouck's leven althans eenig meer licht verspreiden, de eerste uit zijn Rotterdamschen jeugdtijd, de tweede toen hij als predikant te Schipluiden stond en de derde uit zijn moeilijken tijd op Formosa. Het eerste document is de resolutie van de Rotterdamsche Vroedschap van 13 Februari 1623, waarbij op verzoek van zijn vader aan den aanstaanden student een vacante beurs in de theologie aan de Leidsche universiteit wordt toegekend, het tweede is een facsimile van de doopakte zijner dochter Heijltge te Schipluiden van 31 Januari 1638 en het derde, verreweg het belangrijkste, is een brief van de predikanten, ouderlingen en diakenen op Formosa aan de predikanten van de classis van Amsterdam, waarin de schrijvers op hun onhoudbaren toestand wijzen, op het veel te geringe aantal predikanten, op hun zwaren dienst, op de weinige égarde, die de Oost-Indische Compagnie te hunnen opzichte betracht. Zoo erg is hun toestand, dat zij „liever alle te samen naar ons Vaderlant keeren willen, dan dat wij onder sulcken ondraaghlycken jock ende lasteringe langer willen leven”. Zij bedanken verder de Amsterdamsche predikanten voor hetgeen dezen voor hen gedaan hebben, inzonderheid