

IN MEMORIAM
PATER DR BONAVENTURA KRUITWAGEN O.F.M.

door DR F. K. H. KOSSMANN

OP 22 October 1874 werd frater Bonaventura geboren als Franciscus Josephus in het gezin van Rutgerus Kruitwagen, die toen al 15 jaar op de hoek van Meent en Binnenrotte zijn koekbakkerij dreef. In de smeltkroes van de groeiende stad, met een vader uit Zevenaar en een moeder uit Dinteloord, werd de zoon een Rotterdamse jongen. In zijn opstel over de Lombardsebrug en de Meentbuurt, dat in de bundel „Rotterdamers over Rotterdam” 1946 verscheen, haalde hij zelf jeugdherinneringen op uit zijn ouderlijk huis en de omringende stadswijk. Evenals enige van zijn broers volgde hij, ondanks aanvankelijk meer technische neigingen, een geestelijke roeping. Na zijn gymnasiumjaren in het klooster te Venray 1887-'92, bleef hij als novice bij de Minderbroeders, vervolgde zijn studies na enkele jaren in Wijchen wederom in Venray, Maastricht en Weert en werd op 18 Maart 1899 te Roermond tot priester gewijd. Al spoedig werd hij in Wijchen met het onderwijs in liturgie en kerkgeschiedenis belast. En na enkele jaren ontving hij een studieopdracht op het terrein van zijn leervak, waarvoor hij op het eind van 1902 naar het klooster te Woerden werd overgeplaatst. Daar, in de nabijheid van de wetenschappelijke centra en bibliotheken, heeft hij gewerkt en gewoond, met korte onderbrekingen, o.a. in verband met drie operaties die hij in Rotterdam onderging, tot hij in Augustus 1930, vooral ook om zijn onzekere gezondheidstoestand, de pastorie aan de Weste Wagenstraat te Rotterdam als vast verblijf kreeg toegewezen. Hier dan, terug in zijn oude buurt, was hij nu een tiental jaren als geestelijke en geleerde een representatieve figuur, die naast zijn aandeel in het pastorale werk meeleeftde in het wetenschappelijke en culturele bedrijf van zijn vaderstad. Hij was medeoprichter van het Historisch genootschap De Maze en van de eerste ledenvergadering op 16 Januari 1932 tot Sept. 1935 bestuurslid. In Januari 1934 verleende de Universiteit van Amsterdam hem het eredoctoraat in de Letteren.

De oorlogsdagen van Mei 1940 maakte hij mee in het hart van de oude stad en pas toen op de middag van 14 Mei de pastorie