

# Strijd om de macht in Tibet.

## Ieder gezin levert een monnik op

Kort geleden stierf, naar het Nieuwsblad berichtte, de Tasji Lama, die als politieke tegenstander van den Dalai Lama, van Lhasa, in ballingschap leefde. Naar aanleiding hiervan is het van belang, een kort overzicht te geven van de merkwaardige toestanden in Tibet.

Tibet werd steeds geregeerd door twee geestelijke leiders (geheel volgens testamentaire beschikking van Kenachoe, stichter van den Boeddhistischen staat), maar de laatste Dalai, die luisterde naar den indrukwekkenden naam Nga-Wang-Lop-Sang-Tup-Den-Gyatso, maakte er een alleen heerschappij van en hij wist den mederegent, den Panchan, geheel uit te schakelen. De Panchan zwierf als emigrant in Mongolië rond.

Thans is Tibet een staat zonder hoofd.

Een jonge bloedverwant van den overleden Dalai, de 24-jarige Jetsjen, leidt als regeerder den staat.

Het eigenaardige en uitzonderlijke van het Tibetaansche leven is juist in deze staat-kerkelijke organisatie gelegen. De Boeddhistisch-Lamaistische geestelijkheid heeft niet alleen in het centrum, in Lhasa, een overwegenden invloed, maar overal in het land zijn de vele kloosters tegelijk bestuurscentra en vertegenwoordigers van de staatsmacht.

Een vijfde van het bestuur bestaat uit Lama's daar ieder gezin, dat twee of meer zonen heeft, minstens één zoon moet afstaan, die als monnik in een klooster moet leven.

Aan de oostgrens van het Tibetaansche rijk dreigt een nieuw gevaar.

In de rijke kloosters, dicht bij de grens van de west-Chineesche provincie Setsjoean, leefden twee invloedrijke Lama's, die den overleden Dalai reeds veel moeite gaven: de Norla Lama en de Pentso Lama.

Beiden werden door Tibetaansche troepen gevangen genomen en naar Lhasa gebracht.

De Norla werd in een kerk gezet en de Pentso werd met afgesneden neus naar een klooster in west-Tibet gestuurd.