

DE ILLUSTRÉ SCHOOL

TE ROTTERDAM,

DOOR

J. B. K A N.

Meer dan tien jaren zijn er verlopen, sedert ik mijne «Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium» schreef, in de hoop van geen monnikenwerk te doen, wanneer ik uit de weinige bronnen eene schets trachtte te ontwerpen van den invloed, door deze oude school op de intellectueele en moreele ontwikkeling der Rotterdamsche burgerij uitgeoefend. Het is mij een genot geweest, aan de vergetelheid enkele namen te ontrukken, die niet behoorden vergeten te zijn, ja zelfs enkele schimmen weer vleesch en bloed te geven. Het is gebleken, dat er van de grijze school niet alleen kennis, maar ook kracht is uitgegaan. De rector Cornelis Meinaertsz. Boon werd door Alva verbannen, omdat hij de vrije uitoefening van godsdienst durfde verdedigen of liever, op grond van het «porrende gewisse», eischen; Zwaerdekroon, die het goede recht der Remonstranten, trots alle bezwaren, door kerkelijke bekrompenheid en wereldsche heerschzucht hem in den weg gelegd, wist te handhaven, gaf zijn nageslacht het recht, om «na 't zwaerd de kroon» tot devies te nemen. Oude schoolreglementen zijn weder uit het stof te voorschijn gekomen, waarin menig artikel getuigde, hoe men ook in vroeger eeuwen de jeugd tot al wat goed en schoon is trachtte te vormen, ten einde zoo een betere