

Was onze Sylvius ongetwijfeld een werkzaam leeraar, zichtbare voetsporen in het zand van den tijd heeft hij schier niet achtergelaten, doch des te meer de man, die nog aan het einde van het jaar 1681 zijne lessen, als Hoogleeraar in de wijsbegeerte, hier ter stede zou openen.

«Nademaal het sijn Conincklijke Majesteijt van Vranckrijk belieft heeft, de Universiteijt tot Sedan te vernietigen, (verklaart) sekeren Monsr. Bail, zijnde vande Gereformeerde relige ende aldaer geweest Professoir Philosophie, (zich) genegen hem alhier ter neder te setten en ten dienste vande Stad onder wat titul het ook soude mogen zijn, te laten gebruiken, indien hem een geringh tractement wierde toegevoegt» (1).

De Rotterdamsche Vroedschap nam den voorslag aan en gaf den balling voorloopig eene bezoldiging van *f* 315, welke penningen zouden gevonden worden uit de Schouwe aan 't Nieuwe Hooft, die tot nog toe als beneficie werd vergund, doch na 't overlijden van den tegenwoordigen Schouwman, aan den meestbiedende zou worden verpacht (2).

Zeker was de prijs niet hoog, waarvoor men niemand minder voor Rotterdam had gewonnen dan Pierre Bayle, een dier groote geesten, wier invloed op de beschaving en ontwikkeling van de menschheid bezwaarlijk te hoog kan worden aangeslagen, ook al bleef hem, als mensch, veel menschelijks aankleven. Hoewel door den tijdgenoot veelal miskend, moet de geschiedenis bij zijn graf waken, opdat hem na zijn dood recht geschiede, vooral in onze stad.

Toen men in 1682 Jurieu (in de R. d. V. heet hij altijd Jurieux), die als Waalsch predikant en Professor Theologiae naar Groningen was beroepen, door eene wedde

---

(1) R. d. V. 8 Sept. 1681.

(2) R. d. V. 1 Oct. 1681.