

Schraler worden sedert 1725 de berichten in de Resolutiën, en schraler worden ook de middelen, die men voor het onderwijs beschikbaar stelt. De naam van Professor honorarius, die wij telkens op nieuw ontmoeten, geeft te kennen, dat het een eeretitel was, die der stad niets kostte dan — schade aan haar hooger onderwijs.

Den 16 Mei 1735, dus 10 jaar na Texelius' dood, werd de predikant Wilhelmus Velingius, omdat hij « op (een) cordate en gracieuse wyze » bedankt had voor een beroep naar 's-Gravenhage, « geconfereerd met het Character van Professor Theologiae et Eloquentiae Sacrae, met een jaarlijx Tractement van 400 gl. », ingaande op 1 Mei e. k. (1). Hij aanvaardde zijne betrekking 29 Nov. 1735 met eene Latijnsche redevoering over den Apostel Johannes, die (met eene vertaling door D. A.) in 1736 bij J. D. Beman te Rotterdam het licht zag (2).

Na 4 Juli 1755 emeritus geworden te zijn, overleed hij 12 Febr. 1756 (3).

Onze Professor heeft bij gelegenheid der verheffing van Willem Karel Friso laten herdrukken: « Nederlands Dank- en Vierdags-taal wegens de Verheffinge . . . van Hare Majesteiten Willem III. en Maria II. » enz., een rede, vroeger door zijn oom (die denzelfden naam droeg en hier in 1690 als predikant gestorven is) gehouden.

In 's Hoogleeraars « Voorreden » leest men het volgende: « Wie leest niet met verwondering de kragt en uitvinding dezer bewoordinge? Draagt zorge, dat ge in dezen dag

---

(1) R. d. V. 2 en 16 Mei 1735. Volgens den NW. 1735 woonde hij op de Zuidblaak. In 1739 is hij op de Hoogstraat gevestigd.

(2) Zie v. Dam v. Noordeloos op van Harderwijk. Vgl. over het geslacht Velingius, Bouman, Geschied. der Geldersche Hoogeschool. I, p. 97 v.

(3) Hij was getrouwd met Anna Margrieta Coene, woonde op de Hoogstraat en ligt begraven in de Grootte Kerk, Hoog Choor 78.