

sche school een derde professoraat in de historiën kan worden opgedragen» (1).

Van der Kemp was in 1728 van Zierikzee als predikant hier gekomen; den 17 April 1743 aanvaardde hij zijn Hoogleeraarsambt met eene Latijnsche redevoering «Over de Wondervrouw in de Openbaring van Johannes vermeld, vertoonende de kerk uitmuntend in leer en zeden»: zoo luidt de titel in de gedrukte vertaling van Jac. Mannekes (Rotterdam, 1743. 4^o). Hij was een vurig patriot; hoezeer ook door hem de hartstochten werden aangeblazen, kan men nalezen bij Dr. J. Hartog, De patriotten en Oranje van 1747—1787 (2). Hij stierf 3 Juli 1772, op bijna 71-jarigen leeftijd, naar men wil, uit hartzeer over het slecht gedrag van zijn jongsten zoon Johannes Theodorus (de oudste was Professor te Leiden), uit wien, nadat de Sturm- und Drangperiode voorbij was, een zeer verdienstelijk zendeling onder de Kaffers gegroeid is (3).

Van der Kemp heeft, behalve de genoemde redevoering, nog eenige geschriften nagelaten, die voor ons doel geene waarde hebben — doch van Johannes Patijn, zijn ambtgenoot, bezitten wij niets dan den titel zijner inaugureele oratie, (gehouden 22 April 1743) «Over de koperen slang als een doorluchtig voorbeeld van Christus» (4), inderdaad een goed onderwerp bij 't aanvaarden van een professoraat in de emblematische theologie.

(1) R. d. V. 31 Jan. 1743.

(2) Premie van het Nieuws van den Dag, jaargang 1882, p. 180 v. Tegenover hem stonden mannen, die Oranje predikten, zooals bijv. J. Scharp, de schrijver van de preek zonder *r*.

(3) Corn. van der Kemp was gehuwd met Anna Maria van Teylingen, die een jaar vóór hem stierf. Beiden liggen begraven in de Groote Kerk, Trans 235 (familiegraf der van Teylingen). Zij woonden op de Wijnhaven, later in den Houttuin.

(4) Ik ken den Latijnschen titel niet en weet evenmin, of zij gedrukt is.