

Petrus Hofstede wenscht om verschillende redenen salvo honore zijn ambt bij de Nederd. Herv. Gemeente neer te leggen. Burgermeesteren achten het zeer ten nadeele van de stad en de gemeente, dat hij zijne gaven niet meer te haren behoefte zal aanwenden en toen zij hem te vergeefs onder het oog hadden gebracht, hoe bemind hij was in zijne gemeente, «zoo bij de eerste als bij de geringste van deselve, en wat nuttigheid hij was doende in zijne gemeente», besloot men hem tot Professor Honorair Theologiae, Historiarum et Antiquitatum sacrarum te benoemen en een tractement van *f* 600 toe te leggen, om hem zoo te persuadeeren, dat hij jaarlijks eenige predikatiën en gebeden zou doen tot genoegen van zijne gemeente, «na dat desselfs gezondheid en constitutie zal permitteren» (1).

Nog vier predikanten dienen na Petrus Hofstede vermeld te worden en wij hebben alle Philosophiae of SS. Theologiae Professores vermeld.

De eerste was Gerard Johan Nahuijs, die, toen hij op het drietal te Amsterdam stond, met het bekende doel, behalve den titel van Professor Philosophiae, een geschenk in zilver ter waarde van ongeveer *f* 1200 ontving, zoo-wel om zijne groote verdiensten als omdat men door zijn bedanken de kosten van een beroep uitwon (2).

Den titel van Professor Philosophiae verwisselde hij later voor dien van Professor Theologiae exegeticae, ter wille van Johan Jacob Le Sage ten Broek, die van 1770 tot 1778 te Groningen Hoogleeraar in de wijsbegeerte geweest was en verlof ontving om zich ook hier eershalve tot de Hooggeleerden te blijven rekenen (3).

---

(1) R. d. V. 4 Jan. en 6 Maart 1770.

(2) R. d. V. 13<sup>ten</sup> en 20 Juli 1772.

(3) R. d. V. 3 Nov. 1777 en 23 Maart 1778. De inrichting, waaraan zij kwanswijs geplaatst werden, heet in deze stukken het Gymna-