

Lessen schijnen deze Hooggeleerden echter nooit gegeven te hebben en zij heeten dan ook Professores honorarii.

Hofstede en Le Sage ten Broek behooren eenigszins te zamen: daarom eerst iets over Nahuijs, wiens leven door Hofstede beschreven is (Rotterdam 1782. 8^o).

Hij was 1 Febr. 1738 te Utrecht geboren en kwam in 1770 uit Middelburg hier. Een geschenk in zilver had niet de macht om hem hier te houden, want in 1778 vertrok hij, trots het vroeger ontvangene en dankelijk aangenomene, naar Amsterdam. Den 30 April 1781 aanvaardde hij met eene plechtige rede het hoogleeraarsambt te Leiden (hij was reeds vroeger voor Groningen en Harderwijk in aanmerking gekomen), doch overleed reeds den 9 October van hetzelfde jaar.

Hij werd te Utrecht begraven en naast hem rust zijne echtgenoot Catharina Walburg van Mansvelt.

Volgens de NW. heette hij Philologiae Sacrae (niet, zooals gewoonlijk, Theologiae) et Philosophiae Professor honorarius en woonde in den Oppert.

Hij genoot als geleerde en kanselredenaar aller achting en was voor zijn tijd een verlicht en mild denkend theo-

sium Illustre. Men herinnere zich hierbij, dat een inrichting van voorbereidend hooger onderwijs, bij onze voorouders Groote of Triviale Schole, later ook Latijnsche School, — hunne kinderen waren dan ook niet zoo rijkelijk met leervakken bedacht als de onze — nooit Gymnasium heet, door welk woord men een Illustre School of Athenaeum verstond.

Zoo heeft Progymnasium eerst door de wet op het H. O. van 1876 eene andere beteekenis ontvangen: immers eenige jaren vroeger — ik ken het woord niet uit vroegere eeuwen — verstond men o. a. te Groningen daaronder eene school van uitgebreid lager onderwijs, waar toekomstige leerlingen der Latijnsche school, na de lagere school te hebben afgehoopen, voor het admissie-examen werden geprepareerd.