

logant (1), die zich, naar zijne geschriften te oordeelen, nooit in de heftige staatkundige en kerkelijke geschillen van zijn tijd mengde.

Hoe droog hunne levensberichten ook zijn, er dienen hier nog eerst twee predikanten vermeld te worden, die, ik weet niet om welke redenen, den professoralen titel ontvingen: Bartholomeus van Velsen en Dingeman Wouter Smits.

Bartholomeus van Velsen was een Hagenaar, werd in 1748 Doctor in de Wijsbegeerte, kwam in 1766 uit Schiedam hier (2) en werd in 1787 Hoogleeraar in de Philosophie (3), op welke aanstelling P: B: een gedicht vervaardigde, dat te Rotterdam bij J. Bal verscheen en waarvan een exemplaar in het archief onzer gemeente voorhanden is.

Bij dezen boekverkooper zag ook een poëtisch product het licht van Gysberta Ariana Valkhoff op Dingeman Wouter Smits, die op denzelfden dag tot Professor honoraire in de Theologie werd benoemd. Waarschijnlijk is hij te Geertruidenberg geboren. Hij verwisselde in 1776 Amersfoort met Rotterdam en gedroeg zich hier, zooals het aan een ijverig aanhanger van 't huis van Oranje betaamde.

De bekende J. Scharp vervaardigde op zijne afbeelding een vierregelig vers, waarvan de eerste regel:

«De donder viel: een ceder stortte neer»,

ziet op eene beroerte, die hem op ruim 58jarigen leeftijd, den 12 Jan. 1806, bij het houden eener predikatie in de Zuiderkerk trof. Hij woonde op de Leuvehaven, later op

---

(1) Vergelijk, behalve v. Harderwijk, Glasius, Godgeleerd Nederland in voce.

(2) Hij woonde aan de Hoogstraat en stierf ruim 85 jaar oud, 18 April 1810. Zijn lijk werd naar 's-Gravenhage vervoerd.

(3) R. d. V. 22 Oct. en 19 Nov. 1787.