

Dat de man, die zulke bittere vijanden had, ook warme vrienden bezat, spreekt wel van zelf. Met Nahuijs, een vriend des vredes, stond hij op zeer goeden voet en ook met verscheidene andere ambtgenooten, maar hij voerde een heftigen twist met zijn Remonstrantschen ambtgenoot Nozeman, die Socrates' eere trachtte te handhaven, over de toekomstige zaligheid der Heidenen, naar aanleiding van hetgeen Marmontel te dier tijde in zijn «Belisaire» ten gunste van dit beweren had aangevoerd. De heidensche Socrates, Plato, Cicero e. a. verwekten, wat zij zeker nooit gedroomd hadden, de hevigste en platste woordenwisselingen tusschen de predikers der liefde.

Vroeger waren Hofstede en Le Sage ten Broek bondgenooten geweest in den strijd tegen den bekenden Groningschen Hoogleraar van der Marck, maar toen ten Broek, een patriot, zich omtrent het borgtochtelijk lijden van Christus in een preek, ook volgens het oordeel van den predikant Habbema (1), op kettersche wijze had uitgelaten, traden de beide rechtzinnige ambtgenooten tegen hem op. Echter zonder goed gevolg, want hij werd door de Staten ontheven van de hem opgelegde boetvaardige schuldbekentenis en, ofschoon eerst door de Schiedamsche Classis als rustverstoorder gebrandmerkt, van alle schuld vrijgesproken.

---

dieser stupide Mönchskopf ist Prediger und Professor der Theologie zu Rotterdam». Vgl. De Librye. No. 1. p. 3. No. 26.

Dit is een proefje van den stijl dier dagen in den vreemde, welke, helaas, ook hier te lande verre van vreemd was.

(1) Habbema redigeerde onder zijn oppertoezicht sedert 1774 de (rechtzinnige) Nederlandsche Bibliotheek, een tijdschrift opgericht ter bestrijding van de sinds 1761 bestaande Letteroefeningen. Later veranderde de Nederlandsche in Vaderlandsche Bibliotheek en tevens van richting.