

geschriften van Johannes Adam Nodell heerscht, tot eenige zekerheid te geraken, maar ik moet, om in geen herhaling te vervallen, naar mijne «Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium» verwijzen, waarin ik eene poging gewaagd heb om hem aan de vergetelheid te ontrukken (1).

Een kort levensbericht mag hier echter niet ontbreken, vooral omdat ik de hoop koester, dat dit jaarboekje onder meer oogen zal komen dan mijne Geschiedenis.

Hij zag het eerste levenslicht te Leeuwarden: zijn vader was Johan Adam Nodell, kleermaker van beroep, en zijn moeder Antje of Aaltje Lentz. In zijne geboortestad genoot hij het onderwijs van den hooggeroemden rector Valentijn Slothouwer en aan de Academie te Franeker van den smaakvollen geleerde en dichter Johannes Schrader. Maar het ging hem als velen: de liefde bracht hem tot dwepen en tot dichten, tot groote schade voor ernstige studie.

Zijne Regina (Catharina Lange), die hij te Groningen had leeren kennen, maakte hem tot een, natuurlijk Latijnsch, minnezanger en eerst in 1777 is deze, aan erotische poëzie zoo vruchtbare periode zijns levens gesloten. Uit de koningin zijns harten groeide de degelijke huisvrouw, die eens hier te Rotterdam in het groote gebouw aan de Lange Torenstraat door het houden van kostleerlingen in de behoeften van haar gezin zou helpen voorzien.

In 1767 werd hij te Dokkum en bijna vier jaar later te Kampen Rector, waar hij reeds den titel van Professor Eloquentiae et Poëseos van Schepenen en Raden ontving.

In 1784 werd hij tot Rector en Professor te Amersfoort aangesteld; den 2 Juni 1788 aanvaardde hij het professoraat te Franeker met het voordragen eener Elegie, «Frisia»

---

(1) Pag. 79 v.v. Bij de daar in noot 2 genoemde HH. behoort thans nog Mr. Boeles gevoegd te worden, die voor zijn «Frieslands Hoogeschool» (Dl. II, p. 615 v.v.) over bronnen te beschikken had, die mij niet ten dienste stonden.