

DE JEUGD
VAN
HENDRIK TOLLENS

DOOR

P. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK.

Dr. G. D. J. Schotel heeft in zijne beschrijving van Tollens' leven (1) zich niet vrij gehouden van een zwak, waaraan onze biografen en genealogen meestal mank gaan, en eigenlijk ons geheele volk. Wij noemen ons dikwerf met eenigen ophef eene natie van handelaars en kooplieden; wij zijn er trotsch op, dat onze staat door burgers is gesticht en groot gemaakt; wij hooren gaarne geschiedenis en dichtkunst de mannen van nederige afkomst prijzen, die door bekwaamheid en ijver eene plaats verwierven in de eerste rijen, maar wij zijn in den grond toch aristocraten — op onze manier. De man van gisteren houdt den man van heden op eenen afstand, grooter wellicht dan hij noodig keuren zou, indien het verschil niet zoo klein was. En hoevelen zijn er niet, die den winkelier of den werkman, door wien de grondslag hunner grootheid werd gelegd, trachten te doen vergeten door een stamboom te laten maken, waarvan de wortels reiken in een ver verleden? Ja, wil het geluk, dat in vroeger eeuwen een adellijk geslacht heeft bestaan, welks naam

(1) Tollens en zijn tijd. Tiel, Wed. D. R. van Wermeskerken, 1860.